

Wat doet Oxfam-Solidariteit in België?

Je zamelt geld in voor Oxfam, en je krijgt de vraag wat Oxfam-Solidariteit in België doet. Een terechte vraag: ook bij ons is er veel armoede en ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk is er wereldwijd.

Oxfam-Solidariteit strijdt al sinds 1964 vanuit België tegen armoede en ongelijkheid. Vandaag weten we dat verandering er alleen komt wanneer we wereldwijd samenwerken. Samen vechten we tegen onrecht en armoede.

Dat vraagt een efficiënte, vernieuwende en praktijkgerichte aanpak. Alleen zo kunnen we tegelijk de oorzaken én de gevolgen van armoede bestrijden. Want we weten dat we alleen zo een verschil kunnen maken in het leven van mensen in armoede.

En daarom voeren we samen internationale campagnes, in arme en rijke landen. We spreken politici aan in alle landen waar we actief zijn, ook in België, om echte verandering gedaan te krijgen.

We informeren en sensibiliseren mensen overal, ook bij ons, over levensbelangrijke thema's: de klimaatverandering, voedselzekerheid, ongelijkheid of gelijke kansen voor vrouwen en mannen. En we verkopen kleding en spullen in bijna 50 Belgische Oxfam-tweedehandswinkels, waarvan de opbrengst naar ontwikkelingsprojecten gaat.

1) Campagnes met een wereldwijd effect

We willen duurzame oplossingen voor onrecht en armoede, en daarvoor moeten en kunnen politici soms andere keuzes durven nemen. Daarom doen we aan internationale campagnes en beleidsbeïnvloeding bij overheden, internationale organisaties en bedrijven. In België, in Europa (vaak in Europese hoofdstad Brussel) en op internationaal niveau.

Zo gingen we onlangs op bezoek bij onze minister van Economie, Kris Peeters, om een Oxfam-petitie met 13.778 Belgische handtekeningen af te geven. Zoveel Belgen konden zich vinden in onze eis voor meer fiscale transparantie.

Want wanneer multinationals eerlijke belastingen gaan betalen in het land waar ze hun winst maken, komen er tientallen miljarden vrij. In België, in Europa en in ontwikkelingslanden. Geld dat kan dienen om ziekenhuizen te bouwen, leraars mee te betalen, pensioenen uit te keren, dokters en verplegers op te leiden...

De Belgische overheid kan op Europees niveau een sterk standpunt innemen en zo het verschil maken voor miljoenen mensen. En we laten het niet na om onze Belgische ministers daaraan te herinneren, met petitie, mailacties, perswerk, maar vooral: met jouw steun.

Samenwerken = meer resultaat

Zo'n acties organiseren we in België onder de noemer van onze internationale Krijg Gelijk-campagne, waarmee we extreme ongelijkheid willen verminderen. Die loopt meer uit de hand dan ooit. Van alle rijkdom die het voorbije jaar werd gecreëerd, ging 82 % naar de rijkste 1 % van de wereldbevolking. En voor de armste 50%? Niets. De kloof tussen arm en rijk groeit, bij ons en in arme landen.

Samen zijn we sterker, dus werken we in verschillende landen aan dezelfde internationale campagnes. Van Oxfam India tot Oxfam Groot-Brittannië, van Oxfam in Nederland tot Oxfam in Mexico.

We werken ook samen aan de **GROEI-campagne** voor een beter voedselsysteem, en geven je daarvoor ook in België onder andere tips om duurzaam te consumeren.

2) De Oxfam-tweedehandswinkels in België

Misschien ben je al eens binnengestapt in één van de 50 Oxfam-tweedehandswinkels in België? Oxfam zamelt tweedehandskleding in en verkoopt die opnieuw in de winkels. **De opbrengst daarvan gaat naar ontwikkelingsprojecten** van onze partnerorganisaties in verschillende ontwikkelingslanden.

Zo geven we perfect bruikbare tweedehands kleding, computers, boeken en brocante een tweede leven en dragen we ons steentje bij aan **duurzame consumptie in België**. Tweedehands is hip, maar ook bijzonder handig voor mensen met een kleiner budget die op zoek zijn naar betaalbare, kwaliteitsvolle kleding of een computer.

Bovendien helpen tientallen vrijwilligers (en ook langdurig werkzoekenden) in onze Oxfam-tweedehandswinkels: ze vinden er een nuttige, aangename manier om een helpend handje toe te steken en/of weer op de arbeidsmarkt te raken.

3) Noodhulp in het Maximiliaanpark

Je hebt in de media ongetwijfeld al horen spreken van de mensen op de vlucht die verblijven in het Maximiliaanpark in Brussel. Samen met 6 andere hulporganisaties hebben we vorig jaar in september een tijdelijke humanitair centrum opgericht in de buurt. Oxfam zamelde kleding in en zorgde ervoor dat deze bij de mensen in het park terechtkwamen. We ijverden voor een veilige ruimte waar vrouwen, mannen en minderjarigen op de vlucht tijdelijk konden verblijven, eten krijgen, zich wassen of verdere informatie konden krijgen.

Want mensen hebben recht op hulp en bijstand, ongeacht hun statuut. De mensen in en rond het Maximiliaanpark, of ze nu op doorreis waren of niet, blijven mensen, met eenvoudige basisbehoeften zoals eten, drinken, informatie en een dak boven hun hoofd.

4) En verder...

Je zal Oxfam geregeld tegen het lijf lopen in België. Misschien bezocht je al een Oxfam-inleefatelier in Brussel, met je vereniging of klasgroep. Misschien heb je al eens gepraat met een Oxfam-fondsenwerver op straat. En natuurlijk geef jij het beste van jezelf door mee te doen aan een sportief evenement ten voordele van Oxfam-projecten wereldwijd. Dankjewel daarvoor! Want mensen hebben recht op hulp en bijstand, ongeacht hun statuut. De noden in en rond het Maximiliaan Park vandaag zijn reëel. Samen kunnen we een verschil maken.